



Nyhedsmail nr. 6 - 2014

Det er forsat lunt om dagen, men mørket kommer tidligere og før man ønsker det. Morgensolen gemmer sig længere om morgenen under skyerne. Træernes blade er ved at skifte farve. Vi kan alle se tilbage på den dejlig lange og varme sommer, en rigtig god campingsommer, men den er på det sidste og efteråret er over os. I skrivende stund er der kun et par dage tilbage af september.

Velkommen til nyhedsmail nr. 6, hvor fokus er:

Afriggerstævne
Erindring fra "Kør-sammen" debutanter
Nye medlemmer.
Stævnepladser 2015
Dødsfald
Bestyrelsesmøde

Afriggerstævne.

Afriggerstævnet var i år på Kragenæs Camping den 22 – 24 august. Der var 9 tilmeldt stævnet, men der faldt nogen fra undervejs 5 vogne deltog.

Der var lidt regn fredag, men resten af tiden var vejret dejligt. Tiden gik med at se på lokaliteterne, og med fælles hygge.



Udsigt fra campingpladsen



Familie Poulsen slår op

Susanne og Preben havde helt glemt stævnet. En "bekymrings opringning" til dem over at de ikke var mødt op. Det viste sig at de var taget på campingferie til Jylland ;>)). Vi glæder os alle til jeres "overraskelse" på næste stævne.

"Kør-sammen" debutanter

På opstartsstævnet i Kerteminde i år, kom vi til at snakke om sommerferieplaner i år, og da vi havde fået opgraderet vores gamle "bagsmækker" til en Venezia, kunne vi egentligt godt tænke os at prøve at køre til Tyskland - dét hørte Conny og Vagn Ove Mortensen, og de fortalte om et temmelig berømt friluftsteater i Bad Segeberg, hvor de spillede Karl-May-Spiele - en tysker der har skrevet flere romaner om cowboys og indianere uden nogensinde at have været i Amerika. Dét kunne vi simpelthen ikke stå for, så vi aftalte at mødes ved den tyske grænse om søndagen den 10/8-2014, for derefter at starte på en temmelig dansker-besøgt campingplads i Friedrichstadt.

Friedrichstadt kaldes også for Mini-Amsterdam - og det ses på både huse og kanalerne - og en kanaltur og lokal øl skulle selvfølgelig prøves. Vi besøgte også en minimodeljernbane, med mange sjove detaljer og en tur til Danevirke.

Dannevirke i Tyskland (og det er ikke Preben jeg mener



... hi hi)

Så gik turen til Bad Segeberg hvor vi skulle se Karl May Spiele - 3 meter mellem teltene-reglen gjaldt bestemt ikke her - vi blev klempt sammen på en noget særpræget plads - Preben og jeg måtte huske at se os for INDEN vi gik ud af teltet - den ene pløk til dørmarkisen sad faktisk lidt ude på vejen - vi overvejede faktisk at male haj-striber. Men en rigtig hyggelig plads, hvor vi om aftenen kunne høre forestillingen svagt.



Forestillingen blev afholdt op ad et stort kalkbjerg - som vi selvfølgelig besøgte - vi var nede i grotterne med flagermus flyvende om ørene - der er altid 8gr.C og luftfugtigheden er så høj, at der går en historie om, at når man kommer ud af grotterne bliver man 2 år yngre



(jeg prøvede at gå ud og ind nogen gange - kunne dog ikke lige mærke noget) Lidt stemningsbilleder før Karl May spillet - og ja - det er en rigtig ørn og den deltog også i forestillingen

Det kan absolut anbefales - denne kørsammen tur - det har været en fantastisk tur med nogen fantastiske dejlige mennesker - Jeg er gået i tænkeboks for en kørsammen tur i 2015, hvis det kan lade sig gøre.

Preben og jeg takker Conny og Vagn Ove for en dejlig tur og for skønt selskab - og håber alle har haft en dejlig sommer 2014

Nye medlemmer:

Siden nyhedsmail nr. 5 kan vi sige velkommen til

Grete og Valdus Thomas Jensen, Løgstør

Brian Neergaard Hansen, København Ø

Karen Lagoni/Jørn Jørgensen, Langå

Orla Bak, Svenstrup, J

Vi glæder os alle til at hilse på jer på det førstkommende stævne.

Stævnepladser 2015

Det er ikke altid let at finde stævnepladser når man er i bestyrelsen. Det gøres gerne i starten af året, ud fra hvad man i bestyrelsen kender eller selv har haft besøgt. Det vil være en stor hjælp hvis I har været eller i løbet af sommeren besøger en plads som I mener, er et godt besøg for Clubben. Skriv en mail til os i bestyrelsen at I vil anbefale lige denne plads og evt. kort hvorfor. I 2015 vil stævnerne skulle være placeret: Opstartstævnet afrigger på Sjælland og midterstævnet vest for Storebælt.

Dødsfald

Vi har desværre måtte sige farvel til 2 af vores medlemmer over sommeren.

Frede Mogensen og Stine Larsen

Vores tanker går til deres familier. Ære være deres minde.

Bestyrelsesmøde.

Der afholdes bestyrelsesmøde inden jul. Er der nogen der har et emne de ønsker behandlet. Kan en mail sendes til Tim, via hjemmesiden.