



Medlemsblad nr. 3 - 2011

Indhold i dette blad

- Medlems indlæg: Opstartsstævnet
- Referat fra generalforsamlingen
- Nyt fra bestyrelse
- Medlems indlæg: Afrigger stævnet
- Kommende sæsons stævner
- Medlems indlæg: Normandiet
- Bestyrelsen

Sommerturen 2004



Singel-campist.

(Lene)

Dette er min 3' de sæson med combi campen, men første gang som singel.

Jeg og mit barnebarn Mikkel skal til opstart stævne på Copenhagen camping, ved Dragør. Vi starter hjemme fra onsdag middag og kommer frem til pladsen ca. 19.45, hvor vi bliver budt velkommen af de omkringliggende, og vi når at være med til standerhejsningen.

Så starter problemerne: Combien kan ikke lukkes op, men heldigvis er der flere medlemmer der kommer for at hjælpe og efter en rum tid lykkedes det at få den op, den er ujævnt r gulvet når ikke jorden, hvad gør vi så, jo jeg prøver at hæve den på næsehjulet og støttebenene, men det er ikke nok, til gengæld får jeg hævet næsehjulet så meget at det skille ad, det bliver samlet og der bliver fundet 2 sæt kiler jeg kunne låne, (de er efter hjemkomst blevet købt), så skulle fortelt og side lynes på det gik forholdsmeæssigt nemt, men et par lynlåse skal nok skiftes til efteråret.

Havde jeg stået alene på en plads uden så mange hjælpsomme medlemmer, havde jeg været nødt til at køre hjem igen. 1000 tak til Jer for hjælpen. Teltet blev pløkket om næste formiddag, det duer altså bare ikke at gøre det indefra.

Torsdag morgen var det galt igen, hvordan lukkes der op for gassen, det skulle jo nødigt også skille ad, det fik jeg så og vist så nu er der nok snart ikke mere jeg ikke kan finde ud af. Til middag kom Olderne på besøg og vi hyggede os. Fredag var der et lille bestyrelsesmøde og klargøring til generalforsamling, bankospil og fællesspisning.

Lørdag nyt møde hvor bestyrelsen blev konstitueret, efter at der var en udskiftning af formand og kassere og nye bestyrelses suppleanter,

Både torsdag og lørdag var der arrangeret ture, som vi dog ikke var med på, men de skulle have været gode. Lørdag aften var der igen fællesspisning, denne gang med egne borde, stole og mad, mellem teltene. Efter spisningen ville jeg, Mikkel og Magnus op og spille minigolf, men om lørdagen lukkede de allerede kl.20 så det nåede vi ikke, i stedet for spillede Mikkel og Magnus så have ludo og fodbold

krokket, som Mikkel havde vundet til banko, det var virkelig et hit med de børnegevinster.

Ja, så blev det søndag og vi skulle pakke sammen, det gik nemmere, med lidt hjælp til lige at få vist hvordan jeg skulle gøre, når combien skulle lukkes, nu hvor jeg er ene om det, endnu en gang hjælp fra Hans, som var den ene der havde lånt mig en kile, aflevere den anden, men hvem var det der havde lånt mig den? Det viste sig at det var Vagn Ove. Så er vi klar til at køre, skal som det sidste have strømmen fra køleskabet, men ak ak der var lås på strømstanderen og nøglen lå inde i sovekabinen, den havde jeg glemt alt om, af med hele oppakningen igen, op med combi, ind med Mikkel og fat i nøglen, pakke det hele på igen, og hvad lå der så lige tilbage på græsset, et par stænger der ikke var kommet ind, oven på med dem og så af sted.

Konklusionen på dette første singel-stævne er: Endnu et rigtig godt stævne, med godt vejr, god mad og hyggeligt samvær, at der altid er nogle der er klar til at hjælpe, super dejligt med sådan en opbakning, når man som jeg står i en håbløs situation, jeg lærte en masse om hvordan man skal gøre og er helt sikker på at det ikke bliver sidste gang jeg tager af sted alene.

Stor tak til Torben, der denne gang stod for stævnet, det må du gerne gøre en anden gang.



Referat fra generalforsamling d. 3/6 2011

Fremmødt fra bestyrelsen alle, med undtagelse af Bo.

Referent Lene S. Nielsen

Formanden bød velkommen og orienterede om manglende medlemmer til bestyrelse og suppleant.

Nicoline blev valgt til dirigent, der blev valgt 2 stemmetællere Ib og ?

Formandens beretning:

Ordet blev givet til kassereren der orienterede om sin sygdom og derfor går af.

Niels snakkede om den debat der har været på vores hjemmeside, opfordrede til forslag, ideer og ønsker til kommende arrangementer.

Der blev stillet spørgsmål om clubbens ambitioner / versioner.

Bestyrelsens ambitioner for 2011 var at der blev arrangeret 3 stævner, 3 blade og den nye hjemmeside.

Beretningen blev godkendt.

Regnskab:

Der blev spurgt om evt. stævnegebyr+ betaling af mad, Kassereren svarede at som regel blev maden betalt ved tilmelding.

Der blev spurgt hvad clubbens penge skal bruges til?

Regnskabet godkendt.

Kontigent: fastholdes på 200kr.

Indkomne forslag: Ingen

Valg til bestyrelse og suppleanter:

Hans, Stine og Bo udtræder af bestyrelsen.

Niels og Lene blev valgt ind i bestyrelsen. Preben Skov blev valgt som det 3.de medlem.

Johnny Lind og Anette Steenberg blev valgt som suppleanter.

Valg af revisor og revisor suppleant.

Ib Larsen blev valgt til revisor og suppleanten genvalgt.

Eventuelt:

Personer der har fødselsdag på stævnet fik uddelt gaver. Egon , Brian og Magnus. Hans takkede Stine for hendes indsats i bestyrelsen.

Generalforsamlingen foregik i god ro og orden.

Nyt fra Bestyrelsen

Med på aftenen var også Henning Olesen tidligere medlem nr. 45 Han havde en masse fotoalbums som blev overleveret til bestyrelsen, dette siger vi mange tak for.

Lørdag aften viste Henning film, fra en tur til, Italien, som var blevet arrangeret af fabrikken.

På den tur var der tilmeldt 72 vogne og omkring 275- 300 personer.

Det var sjovt at se de første combi-campere og den tids biler.

Vi fra bestyrelsen siger endnu engang, hermed mange tak til Henning Olesen for visning af film og de overleverede billeder.

På bestyrelsens vegne

Lene S. Nielsen



Kend din bestyrelse – del 1

På generalforsamlingen i Kr. Himmelfartsferien i år blev der valgt en ny bestyrelse i Combi Camp Club. En fuldtallig bestyrelse består af fem ordinære medlemmer og to suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en to-årig periode og på skift to hhv. tre medlemmer. De to suppleanter vælges for ét år ad gangen og deltager i praksis i bestyrelsens arbejde, men har ikke formel stemmeret.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen.

I år faldt konstitueringen således ud:

Formand: Vagn Ove Mortensen, næstformand: Torben Jørgensen, kasserer: Nils Håkansson, sekretær: Lene Storgaard Nielsen, best. medlem: Preben Skov, suppleant: Annette Stenberg og suppleant: Johnny Lind

Bestyrelsen mødes typisk i løbet af sæsonen på stævnerne og på et enkelt todages møde i løbet af vinteren. Der ud over foregår den løbende kontakt på mail og telefon.

Generelt er arbejdsfordelingen at formanden står for foreningens kontakter udadtil, kassereren sørger for medlems-register og regnskaber og sekretæren holder styr på det formelle skriftlige. Er du i tvivl om hvem du lige skal kontakte, så vælg bare en af os – så skal vi nok selv henvise til den rette.

Bestyrelsen har det generelle ansvar for clubbens drift, men alle er velkomne til at være aktive efter lyst og evner. Det kan sagtens lade sig gøre at være stævneansvarlig eller medarrangør selvom man ikke er en del af bestyrelsen.

I denne sæson kommer aktiviteterne primært til at bestå af planlægning og afholdelse af tre stævner. Desuden er det ambitionen at der kommer lidt mere indhold på hjemmesiden og i bladet – idéer og bidrag er meget

velkomne! ...og nå ja... hvis man skulle være interesseret, så plejer det ikke at være svært at komme ind i bestyrelsen. Det er bare at stille op på den kommende generalforsamling...

I vinternummeret af CCC-bladet skriver vi lidt flere facts om de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

Har klubben din (rigtige) mailadresse?

Bestyrelsen vil gerne have mulighed for at sende meddelelser ud til medlemmerne ved behov, men papirbreve er dels ikke optimale og samtidig rasende dyre.

Derfor:

Vi vil meget gerne have din mailadresse!

Det vil kun være relevant at skrive til alle få gange årligt – og vi videregiver aldrig kontaktoplysninger eller andre personlige oplysninger til andre.

Er du i tvivl om vi har den rette mailadresse? Skriv din mailadresse i en mail til kassereren på: ros-nkh@dsr.dk.

Tak for hjælpen!



Afrigger stævnet på Thurø 26-28/8 2011

(Lene S. Nielsen)

Vi, det vil sige min datter, 2 børnebørn og jeg selv, ankom torsdag aften til Thurø FDM camping.

Der var allerede kommet 3-4 andre vogne, vi fandt en plads der så ud til at være nogen lunde tør, fik slået op og pakket ud.

Fredag var vejret kanon godt og meget varmt, vi gik en tur ned til standen for at soppe lidt i vandkanten, og se på hvad der var af aktiviteter på det store strandareal bagved pladsen. Der var der mulighed for at spille forskellige spil, bl.a. stangtennis, skak m.m. pladsen åbnede kl. 12, så vi bestemte os for at gå derned igen til aften og spille minigolf med børnene og spise pølser bagefter.



Da der havde været noget kludder med tilmeldingen, (det vil der blive rette op på fra bestyrelsens side), var der ikke rigtig nogen der vidste hvor mange der kom og hvornår der var standerhejsning, vi endte med at være 12 vogne.

Det planlagte om aftenen måtte laves om, vi fik pølserne først, derefter standerhejsning og så tilbage for at spille minigolf, vejret var stadig godt, men det hold desværre kun til omkring kl.22, da begyndte det at lyne og en times tid efter både regnede, haglede og tordnede det meget voldsomt. Regnen fortsatte hele natten, og det meste af lørdagen også, så der var vand i alle forteltene og store vandpytter over alt, men alligevel hyggede vi os.

Lørdag aften gik vi alle op i tv-stuen, hvor Henning Olesen viste film fra 1972 hvor



fabrikken havde arrangeret en tur til Italien.

Klubben har fået en masse billeder, film m.m. fra tidligere år.

Søndag var det så pakkedag igen, det lykkedes at få pakket ned i tørvejr, teltet var heller ikke vådt, men blev alligevel slået op hjemme for at være helt sikker på at det var helt tørt, inden combien bliver sat væk for i år.

Normandiet og Alsace (Juni 2011).

(Ellen og Niels)

D.5 juni kl. 04.30 startede vi turen til Frankrig. Målet var at se Normandiet, hovedsagelig invasionskysterne og det nordlige Normandiet, samt at køre gennem vinruten i Alsace.

Første stop var Camping Brüggeren nær den hollandske grænse, ca. 20 km fra Venlo. Det var så første gang vi prøvede at campere på asfalt, men det gik så udmærket, det var stille vejr, så vi savnede ikke at sætte pløkke i.

Næste stop var Saint Amand lidt syd for Lille, hvor pladsen Le Mont de Bruyeres er en udmærket plads, mest beboet af fastliggere og håndværkere.

Fra St. Amand kørte vi videre mod Bayeux, og her fik vi så lige et lille kursus i den rette brug af GPS. Jeg havde indtastet alle campingpladser hjemmefra, så det skulle jo være så nemt, men da vi iflg. GPS'en skulle være i Bayeux, var vi et helt



andet sted, og ved nærmere eftersyn viste det sig, at jeg havde tastet bredden ind med E i stedet for W foran, så vi måtte lige køre 100 km mere. Godt det ikke var New York vi skulle til, – så var vi nok havnet i Sibirien.

Efter at have set invasionsstrandene, Cotentin halvøen og det imponerende Mont st. Michel, samt en masse andre smukke steder, kørte vi videre til Les Andelys, som ligger lidt nord for Giverny, hvor vi ville ind og se Monets have og hus. Det var en smuk oplevelse, og meget interessant. Også egnen omkring Les Andelys er et besøg værd. Byen ligger jo på bredden af Seinen, og der er en del trafik på floden, men der er også, fra gammel tid en masse historiske bygninger og anlæg omkring Seinen.

Fra Les Andelys kørte vi videre mod Alsace. Vi fulgte en af de ydre ringveje nord om Paris – der kan man tale om tæt trafik, og efter en længere tur gennem et mindre interessant landskab, hvor jeg sad og forberedte mig på en gang bjergkørsel, når vi skulle over Vogeserne for at komme til Ribeauville´ - og så viste det sig, at der var en ca. 15 km lang tunnel gennem bjergene – det var jo uægtelig noget lettere og billigere, og vi kom ud ca. 20 km nord for Ribeauville´,



hvor vi hurtigt fandt campingpladsen Pierre de Coubertin, som er en plads, der er kendt af mange danskere.

Madame i receptionen taler også udmærket dansk, og giver gerne gode råd m.h.t. hvad der er at se, og hvilke vingårde, der er gode at besøge.

Pladsen er en hyggelig og rolig plads, og det ses tydeligt, at vi er kommet til storkeland, der går nogle stykker rundt

på pladsen, og de er der så snart der bliver sat mad på bordet, det kunne jo være der faldt lidt godbidder ned fra bordet – ellers kan vi da også godt selv hente det, synes fyren her at sige. Den drak dog ikke øl!

Der er en masse at se i Alsace. Vi startede med en tur med det lokale turisttog, som kørte rundt i Ribeauville´ og nabobyen Hunawihir. Derefter kørte vi gennem vinruten med de mange små maleriske byer og de mange vingårde, hvor man kan smage vinen før man køber. I Normandiet var det ret blæsende, og ikke særligt varmt – vi var jo lige på kanten af Atlanterhavet – men her i Alsace er der varmt, ca. 28 – 32 gr. – så vi syntes ikke det var så rart at gå inde i byerne. Vi ville gerne have set noget mere af Colmar, som er en smuk og spændende by, men det blev kun til en lille aftentur derind, hvor vi fik en god middag på en restaurant med gårdhave, det var ret hyggeligt. Der kom også et selskab af, fortrinsvis ældre, japanere og skulle spise. Det var sjovt at iagttage, hvorledes deres rejseleder måtte forklare dem hvorledes man spiste på europæisk.

Equisheim er en lille by i den sydlige del af vinruten. Byen er ret særpræget ved at være bygget op af 3 ringe af huse, hvor den yderste ring udgør bymuren.

Gaderne er meget smalle, og forbindelsesvejene mellem gaderne er ekstremt smalle. Byen er dog nu blevet åbnet, således at der går en gade tværs gennem byen over torvet i byens midte, hvorfra der ikke er så langt at fragte varer ud til

forretningerne i den gamle bydel, men byens oprindelige tætte struktur er alligevel bibeholdt. Vi nød en rigtig dejlig lakseplatte på en af byens fortovsrestauranter, og konstaterede, at selv om Alsace er mest kendt for sin vin, så brygger de også rigtigt godt øl.

En dag var også sat af til at besøge et anlæg i Maginot – linjen, hvor vi fik en stor rundvisning i det kæmpemæssige underjordiske anlæg, som strækker sig vidt omkring under Vogeserne, ned til 75 meter under jordoverfladen, med observationsposter og kanontårne, som kan køres ned i terrænhøjde, så de ikke ses fra luften. Desværre var tyskerne så ufine at gå ind gennem Belgien og tage fæstningsanlægget bagfra, og da kanonstillingerne er således indrettet, at de ikke kan skyde ind mod Frankrig, var de ret forsvarsløse overfor tyskerne, der jo kom fra den "forkerte" side.

Også koncentrationslejren Struthof var vi inde og se. Det var den eneste udryddelseslejr, tyskerne havde i Frankrig, men den var ekstremt barsk, og det var en tankevækkende og forstemmende oplevelse at se hvilke grusomheder man kunne udsætte sine medmennesker for dengang, (og stadig i dag, visse steder)

Mindesmærke for de som blev myrdet i Struthof fra 1941 til September 1944. Ca. 44.000 mennesker var interneret her. Heraf døde omkring 12.000, de fleste i gaskammeret. Lejren var en del af operation nacht und nebel, (mørke og tåge) d.v.s. et tiltag, som skulle få mennesker til at forsvinde sporløst.

Efter en uge i Alsace kørte vi til Hameln i Tyskland. Det var egentlig meningen, at vi ville videre til Harzen, men på 2' dagen i Hameln begyndte det at regne, og vi kunne se på vejrudsigten, at det ville fortsætte, dette gjaldt også for Harzen, så vi besluttede at vende næsen hjemad i stedet. Men efter 23 dages med masser af oplevelser og indtryk, var vi egentlig også klar til at komme hjem og slappe af. At vi så kom hjem til rimeligt pænt vejr, og kunne få CC-en tørret godt igennem allerede fra samme aften, det var jo bare endnu et plus til en i forvejen god og vellykket tur.

Det siges, at man dårligt kan begå sig i Frankrig, hvis man ikke taler fransk, men vores erfaring er, at mange franskmænd taler og forstår engelsk udmærket, og specielt i Alsace kommer man også langt med tysk.

Der kan ses mere fra turen på vores hjemmeside på: www.ellenogniels.dk

Bestyrelsen

Formand

Vagn Ove Mortensen
Nygade 10, Thyregod
7323 Give



23 25 86 26
30 23 46 05 (mobil)
vagnom@mvb.net

Næstformand

Torben B. Jørgensen
Hans Jægersvænge 22
2770 Kastrup



32 50 06 38 (mobil)
tojo2@privat.dk

Kasserer

Nils Håkansson
Reerslevvej 53
2640 Hedehusene



46 56 41 72 (mobil)
ros-nkh@dssr.dk

Sekretær

Lene Storgaard Petersen
Brohusvej 18, Hvornum
9500 Hobro



61 30 21 09 (mobil)
lpp@email.dk

Bestyrelsesmedlem

Preben Skov
Melissehaven 2
2730 Herlev



Preben.skov@hotmail.com

Suppleant

Annette Stenberg
Klosterhøj 31
8840 Rødkærsbro



u-a-stenberg@webspeed.dk

Suppleant

Johnny Lind
Teglværksvej 28B
4450 Jyderup



tinalind@os.dk