



Medlemsblad nr. 3 - 2010

Indhold i dette blad

Generalforsamlingen 2010
Til Nordkapp med Combi-Camp
Sæsonens sidste stævne
Bestyrelsen

Skynd jer nu med tilmeldingen til



Generalforsamlingen 2010 i Møgeltønder

Referat af generalforsamling 13. maj 2010 i Combi Camp Clubben

Dagsorden for generalforsamlingen

1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Beretning
4. Regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
8. Valg af revisor og suppleant
9. Eventuelt

Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.

Torben og Vagn Ove modtager genvalg

1. Nicoline Håkansson blev valgt
2. Hanne og Lone blev valgt
3. Formandens beretning blev godkendt
4. Regnskabet blev kommenteret og godkendt
5. Uændret kr. 200,00
6. Ingen forslag
7. Karen træder ud af bestyrelsen. Torben og Vagn vælges som bestyrelsesmedlemmer. Og Niels Håkansson og Lene Storgaard Nielsen vælges som suppleanter
8. Sonja Segato fortsætter som revisorsuppleant
9. Der blev spurgt til hjemmesiden. Og om det var muligt at kunne se hvem som var tilmeldt et stævne. Status på hjemmesiden er at det pt. er ved at blive testet. Og forventes op at køre efter sommerferien. Vedr. visning af tilmeldte medlemmer. Tages dette op i bestyrelsen.
Karen blev hyldet for godt formandskab.

Formandens beretning:

Ligesom de tidligere år, blev der afholdt 3 stævner rundt om i landet.

1. Opstartsstævnet blev holdt hos Lægårdens camping. 38 vogne + 1 Hollænder havde fundet vej. I forbindelse med standerhejsningen kiggede campingfatter forbi og fortalte lidt om området. Generalforsamlingen samt banko og fest blev holdt på gården overfor pladsen.

2. Midterstævnet blev et anderledes stævne. 8 vogne havde sat hinanden stævne hos SK-Caravan i Odense. Og da vejret ikke ligefrem var med os. Havde SK-Caravan sørget for at vi kunne ligge i deres klargøringscenter. Så der var ingen problemer med at slå en våd vogn sammen. Man kan sige at vi blev rigtig forkælet. Der blev sørge for morgenmad til os - ligesom et dejlig grill arrangement lørdag aften. Hvor der iøvrigt blev festet til langt efter at de store dører var blev lukket. Der skal endnu en gang lyde et stort tak til SK-Caravan for et dejligt stævne.

3. Afriggerstævne foregik i det nordligste Danmark. Sindal lagde faciliteter til 18 vogne. Man kan sig meget om vejret. Men alle var enige. Det regnede fra standerhejsning til langt efter at flaget var pillet ned og klubben havde forladt campingpladsen. I pladsens festtelt spillede Waterfalls - meget pudsigt - ligesom det blev til både gris og fællessang. Nogen besøgte Grenen og andre tog på tur med Lars Nielsen - nu Holm. Som havde arrangeret et besøg hos Marineshaft. Et firma i Hirtshals som gør sig i propeller og rorstammer.

Klubben har igen i år deltaget på flere udstillinger m.v. rundt om i landet.

Det blev også til et bestyrelsesmøde i jylland, hvor formanden igen havde sørget for et godt grundlag til en bestyrelses weekend.

Til Nordkapp med Combi-Camp

Forårsudstilling i Bella Centeret. På Combi-Camp standen faldt vi i snak med Stine om alle de gode oplevelser med CC. Det medførte at jeg lovede at skrive lidt om vores tur sidste sommer:

Sammen med 2 hold gode venner bestemte vi, at vores første sommer som efterlønnere alle 6, skulle fejres med en tur til Nordkapp. Det skal tilføjes at begge vore vennehold kører med campingvogne, så det er kun os der er "CC-campister". Det gjorde nok vores tur lidt mindre primitiv; men jeg vil påstå det sagtens kan lade sig gøre at tage turen alene med sin CC. Vi brugte vores el-varmeblæser flittigt, og ind imellem også en lille strålevarmer til gas. Tæpper og dyner af lammeuld, og selvfølgelig masser af varmt tøj.

Vi medbragte så meget mad, det kunne lade sig gøre (samt adskillige vinbøxer og øldåser). Campingvognene havde fryserne fyldt op med kød, og vi havde kød til de første dage i køleskabet. Frugt, grønt o.a. havde vi i kasser i bilen. Vi havde aftalt at spise sammen om aftenen, men morgenmad og frokost klarede vi hver især. En fællespung til indkøb undervejs, gjorde det meget let. Bl.a. spiste vi rigtig mange pil-selv-rejer, der kostede 18 kr/kg i Rema 1000!

Mandag den 8. juni 2009 startede vi her fra Stenløse i strålende sol. Vi lavede dagligt aftalte om hvor der skulle holdes pauser, og hvilke pladser vi skulle overnatte på, så behøvede vi ikke at køre i kortege. Første plads: Camping Lagurien ved Strømstad. Efter en kølig nat hvor temperaturen sneg sig ned til frysepunktet, fortsatte vi ind i Norge. Vi havde nemlig besluttet at turen op, skulle være langs Norges kyst med "solen i ryggen", så vi kunne nyde den smukke natur. Næste overnatning på den dejlige plads Elstad ved Ringeby,. Næste morgen øsede det ned, så var det jo herligt at vennerne havde en varm campingvogn, hvor vi spiste morgenmad inden turen fortsatte ud mod kysten. Der gik hul i en udstødning, så det var heldigt vi i forvejen havde besluttet at blive nogle dage på Camping Trollveggen ved Ådalsnes. Herfra kørte - og sejlede - vi nogle flotte ture, bl.a. ad Trollstigen og til Geirangerfjord. Kommer man på disse kanter, må man ikke snyde sig selv for turen ad Atlanterhavsveien med de fantastiske broer.

Lørdag den 13. var lyd-potten repareret, og turen fortsatte nordpå med overnatninger ved Bæverfjord og dagen efter ved Trondheim. Vi var på bytur og i den utroligt smukke Nidarosdom. Nogle andre af vores venner har et hus på øen Sømna, hvor de bor hver sommer. I deres have boede vi et par nætter, og om dagen viste de os rundt på "deres steder". Bl.a. er der en kyststrækning hvor der er store aflejringer af koraller, når tidevandet trækker sig. Fantastisk så langt nordpå; men det er Golfstrømmen der passerer deroppe.

Derefter videre til Mo i Rana: camp. Krokstrand og så et par dage på Fauske camping lidt nord for Polarcirkelen. Her havde vi dejligt varmt sommervejr på en tur til Saltstrømmern med madkurve og fiskestænger. Vi måtte jo videre, og nu var Lofoten næste mål. Vi boede på en lidt primitiv plads "Sildpollen Camp." men havde et par uforglemmelige dage der. Søndag den 21. juni så vi midnatssolen for første gang. Det var en speciel oplevelse, og jeg tror vi tog 300 billeder. Men Lofoten er bestemt også et helt specielt landskab. Et par overnatninger i Tromsø, hvor vi bl.a. var til midnatskoncert i Ishavskatedralen. Det var en fantastisk smuk oplevelse.



Tæt på målet ca. 600 km - Landskabet ændrede sig hele tiden og rensdyrene traskede rundt på vejen. En overnatning på halvvejen glippede, så klokken var 22:15 inden vi kørte ind på Nordkapp Camping, 25 km fra Nordkappcenteret. Campingværtten fortalte at vejrudsigten for de næste dage ikke var lovende, så hvis vi ville opnå mindnatssolen derude, så var det denne aften/nat. Vi slog op på en asfaltplads, spiste lidt mad og så af sted. Vi nåede derud inden midnat, og fik oplevet turens endelige mål på allerbedste måde. Tilbage kl. 2 til en hurtig Fernet Branca og så til køjs. Gunner vækkede mig kl. 6 med et "vi er nødt til at klappe ned". Det stormede og regnede, og uden pløkke, var det lidt for farligt. Som sagt så gjort, og 6:35 sad vi i bilen med tæpper og puder. Ved 9 tiden blev vi vækket med bud om at komme ind til frisklavet kaffe. Herligt.

Nu var det pludselig hjemtur. Det blev en fin tur, med dejligt sommervejr så snart vi kom lidt sydpå i Sverige. En enkelt nat benyttede vi os af "allemandsretten", med laks grillet over bål (og slagsmål med myg og knorter). Da vi klappede op her, skete der noget mystisk med vores stænger i den ene side: "Sommerfuglen" blev vredet rundt, og rørene revet ud af boltene. Årsagen fandt vi ikke; men heldigvis kunne de 3 værktøjskasser klare en nødtørftig reparation, og herhjemme har Gunner udbedret skaden. Har andre været ude for noget tilsvarende?

Vi afsluttede med et par dage på Camping Bräding lidt uden for den skønne by Stockholm, inden vi den 2. juli igen var hjemme i Stenløse efter 7.163 km med uforglemmelige oplevelser. Dog skal det nævnes, at vejene både i Norge og Sverige bestemt ikke er i samme standard som de danske, hvilket især vore venner med "sommerhuse" på slæb led under!

Gunner og Kirsten - Medlems nr. 364.



Sæsonens sidste stævne Afriggerstævne - Reerso

uge 34 – 27-29. august

www.reerso-camping.dk

Tilmelding til Torben på 32 50 06 38 eller på clubbens hjemmeside
Senest 13. august 2010

Årets sidste stævne – Kom og vær med. Der er blevet forhandlet en god pris i hus
120kr. pr. vogn plus el.

En guidet tur rundt i området er arrangeret

Der vil blive sat et telt op på pladsen til fælles spisning lørdag aften.

Prisen for 2 retter er 100kr. Betaling for spisning indbetales på

Reg.nr.1551 konto 7213166 - Husk medlems nr.

Skynd jer med tilmeldingen

Bestyrelsen

Formand

Hans H. Stilling
Sjælør Boulevard 125 5.tv.
2500 Valby



Tlf.: 26 22 84 72
Mail: hast@webspeed.dk

Kasserer

Stine Larsen
Trædrejerporten 67
2650 Hvidovre



Tlf.: 36 77 79 71
Mobil: 60 68 78 17
Mail: stine@dbmail.dk

Bestyrelsesmedlem

Bo D. Pretzmann
Halsvej 143, Stae
9310 Vodskov



Mobil: 42 40 40 84
Mail: bo@pretzmann.net

Suppleant

Vagn Ove Mortensen
Nygade 10, Thyregod
7323 Give



Tlf.: 75 73 46 05
Mobil: 30 23 46 05
Mail: vagnom@mvb.net

Bestyrelsesmedlem

Torben B. Jørgensen
Hans Jægersvænge 22
2770 Kastrup



Tlf.: 32 50 06 38
Mail: tojo2@privat.dk

Suppleant

Nils Håkansson
Reerslevvej 53
2640 Hedehusene

Mobil: 46 56 41 72
Mail: ros-nkh@dsr.dk

Suppleant

Lene Storgaard Petersen
Brohusvej 18, Hvorum
9500 Hobro

Tlf.: 98 95 25 10
Mobil: 61 30 21 09
Mail: llp@dlgpost.dk

Deadline for materiale til næste blad: 1. april 2011