



# Medlemsblad nr. 1 - 2010

## Indhold i dette blad

Skotland rundt

Årets stævner

Sloveien tur / retur

Information om klubbladet

Bestyrelsen



Bestyrelsen ønsker alle medlemmer et godt nytår. Og glæder sig til endnu en sæson med mange gode campingoplevelser

# Skotland rundt

af Ellen og Niels

I juni 2009 var vi en tur rundt i Skotland, en rigtig dejlig tur, hvor vi var begunstiget af godt vejr det meste af tiden. I planlægningsfasen valgte vi juni, fordi det er den måned med mindst nedbør iflg. Statistikken for området, og fordi det endnu ikke er højsæson for turisme derovre. Vi sejlede fra Esbjerg til Harwich, og da vi skulle bestille billetter, erfarede vi, at den gratis overførsel af campingvogn ikke gjaldt for teltvogne. Jeg kontaktede DFDS og gjorde dem opmærksom på, at der var campister, som ikke nødvendigvis kørte med campingvogn, men ellers burde behandles ligeværdigt. Medarbejderen jeg talte med, gav mig ret i at jeg nok havde en pointe der, og han ville forelægge det for sine

foresatte. 3 uger senere fik jeg besked fra DFDS, at teltvogne og trailere nu havde samme fordel som campingvogne, gratis overførsel fra Esbjerg på onsdage og fra Harwich på søndage. Billetterne blev bestilt gennem DCU, og med rabat kom vi over for 4015,- kr. retur, incl. Morgencomplet begge



veje. Vi havde hjemmefra lagt en rute, og indtastet koordinater på GPS'en for de campingpladser, vi ville overnatte på, men ellers ikke reserveret plads, og det gik fint. Der var 3 pladser undervejs, hvor vi, af forskellige årsager ikke kom til at overnatte, men det gik hurtigt med at finde alternative pladser ved hjælp af ACSI campingguiden, som vi havde lagt ind på Pc'en. D. 28 maj startede vi turen, og vi kørte ruten som vist på kortet, de grønne nåle er udturen, og de røde er hjemturen. Som det ses, var vi også lige en lille tur inde i Wales og i det sydlige

England, hvor vi bl. a. så Stonehenge. Vi sluttede af i Bury St. Edmunds, ca. 60 km. fra Harwich. Det var faktisk et rigtig godt sted at slutte turen. Der er meget smukt i området, og der er også meget at se af historisk interesse. Selve turen rundt i Skotland bød på mange spændende naturscenerier, ligesom der er utallige historiske steder at besøge. Vi fandt ud af, at det var en god ide at investere 80 £ i et medlemskab af National Trust, som ejer et utal af seværdige steder i både England og Skotland. Når man er medlem er der gratis adgang, ligesom man heller ikke skal betale for parkering, når deres emblem sidder i forruden. De 80 £ var hurtigt tjent ind.

Combi Camp'eren er rigtig dejlig at køre med i Skotland. Specielt når man kommer lidt op i landet, er vejene ofte ret smalle, med Passing Places hvor man skal ind for at komme forbi andre trafikanter. Vi var lidt bekymrede for, hvordan det ville gå med at stormsikre den, det var en unødigt bekymring, idet vi altid kunne finde



gode læpladser at stille op på. Desuden var vi faktisk ikke udsat for rigtig hårdt vejr. Dette var den opstilling vi brugte på hele turen, og det tog 20 minutter fra vi havde koblet fra, til kaffen var på bordet. Selve det at køre i England

og Skotland, er ikke noget problem, man vænner sig hurtigt til at køre i venstre side, og specielt i Skotland oplevede vi en utrolig venlighed og hjælpsomhed i trafikken. Ikke at de kører specielt langsomt, men der køres opmærksomt, og man hjælper hinanden og viser udstrakt hensyn. F.eks. hvis man møder modkørende på en smal vej, så kan man opleve at den modkørende blinker med lyset, det betyder "jeg viger for dig" hvis han lige har en passing place. Ligeså hvis man kører og nyder landskabet og der kommer en op bagfra, så trækker man ud på en vigeplads og slipper ham forbi. Så bliver der takket med horn eller stoplys idet han kører forbi. Man hilser

også altid med hånden, når nogen holder tilbage – jo danske bilister kan virkelig lære noget her. Vi havde oprindelig tænkt os at køre helt op i det nordlige højland og benytte et par campingpladser deroppe, samt at overnatte ude på Isle of Skye, men vi fandt ud af, at det var meget bedre og mere afslappende at tage længere ophold på en plads i området ved Lairg og derfra udforske den nordlige del. Derefter kørte vi til Ullapool, hvorfra vi besøgte Isle of Skye. Det er godt nok en længere køretur, men der er ret gode veje, og man kommer gennem et meget smukt landskab, og trafikken er begrænset, så der er tid til at nyde de smukke omgivelser. Vi

havde som sagt en dejlig ferietur, og vi kan absolut anbefale andre at tage turen. Af ting, som særligt overraskede positivt, kan nævnes, at selv om deres campingplads er ikke er



topmoderne, så var der utroligt velholdt og rent på de pladser, som vi oplevede, 13 stk. i alt, selv om vi ikke valgte efter antallet af stjerner. En anden ting: uanset om man går ud og spiser, eller går i supermarkedet og handler ind, så får man kød af en kvalitet som sjældent opleves herhjemme, det gælder både oksekalve- svine- og lammekød, -og så til priser, som er til at betale. Vi havde faktisk kun én negativ oplevelse med en restaurant som lå tæt på en campingplads, og vi syntes det kunne være dejligt at gå ud og spise. Kedelig mad, sløv betjening og lunkent øl – træls – men det kunne ikke ødelægge det positive indtryk af landet og befolkningen deroppe. Vi kunne godt finde på at gøre det igen, - nå men næste år bliver det nok Ungarn og måske Kroatien. Dette var en lille appetitvækker, hvis I har lyst til at se mere om turen, er I velkomne til at besøge vores hjemmeside: [www.ellenogniels.dk](http://www.ellenogniels.dk)



# Årets stævner



**Opstartsstævnet** med generalforsamling, banko og fællesspisning holdes som sædvanlig i Kr. Himmelfarts ferien ( 12/5 - 16/5 2010). Igen i år går turen til Møgeltønder i det sønderjyske.

<http://mogeltondercamping.dk>

Ansvarlig: Karen Iversen ●



**Midterstævnet** holdes i weekenden 11/6 - 13/6 2010. Det stævne holdes på Skovly Camping, Nebs Møllevej 65, 4100 Ringsted.  
<http://www.skovlycamping.dk>.

Ansvarlig: Stine Larsen ●

**Afriggerstævnet** finder sted i weekenden 27/8 - 29/8 2010. Hvor vi slutter sæsonen af på Reersø Camping, Skansevej 2, 4281 Gørlev.

<http://reersoedk-camp.dk>

Ansvarlig: Torben B. Jørgensen ●

**Husk at tilmelde jer til de ansvarlige for stævnet**

# Slovenien tur / retur

af fam. Larsen

Igen skulle vi på sommerferie sammen med Jørn, Jeanette og Katarina. Ide og planlægning var foregået over en god middag. Hvor ideer og ønsker blev hørt og diskuteret. Vi ville alle gerne til Prag. En by vi havde hørt meget om og så lå den i modsat retning af hvad vi *plejede* - den vestlige del af Europa.

Første stop var lige udenfor Berlin (Jägerbude), hvor vi fik set Berlin zoo samt gået lidt rundt i den store by. Næste campingplads (Na Spici) var i Tjekkiet nærmere betegnet ved byen Karlovy Vary. Som vi til sidst fandt uden brug af hjælpemidler. Vores GPS fra Garmin, var ikke helt glad for Tjekkiet. En dejlig plads i et område med mange floder. Derfra gik turen til et af hovedmålene - Prag - vi book'ede os ind på en super moderne plads (Oase Praha). Top moderne plads, med alle faciliteter. Desværre landede vi der lige midt i regntiden. Så hvis vi ikke havde prøvet at have vand i forteltet. Så fik vi det da. Men det afholdte os da ikke fra at have nogle rigtig gode dage i Prag. Hvor vi fik set meget af den kendte og smukke by. Efter 4 dage skulle vi videre - men hvorhen. Vi havde checket vejrudsigterne på nettet. Og det viste sig at vejret bare var generelt dårligt i Europa. Men Jørn havde checket - og Bratislava i Slovenien lovede de godt vejr. Turen fra Prag til Bratislava var lidt af en oplevelse. Indtil grænsen foregik det på veje som var ujævne. Men efter grænsen blev vejene helt perfekte igen. Og ligesom i Tjekkiet var GPS'en ikke helt enige med de faktiske forhold. I hvert fald påstod den at "nu var vi fremme ved campingpladsen" selvom vi befandt os midt på motorvejen. Men til sidst lykkedes det da at finde pladsen (Stredisko Slnecne Jazera). En plads som helt sikkert har været et tilløbsstykke tidligere. Ikke noget med nummerede pladser - "find et sted og slå dig ned". Men vi var nu ganske godt tilfreds. En lækker badesø i forbindelse med pladsen. Toiletter og bad m.v. fungerede fint. Også her fik vi kigget på en spændende by. Det blev 5 dejlige dage med ca. 35 graders varme. En enkelt aften fik vi en ordentlig omgang stormvejr. Så meget at små grene faldt, nogen måtte ligge under åben himmel og holde på deres ting. Ligesom en familie mistede deres "party telt". Som ganske enkelt "forlod" campingpladsen. Vejen hjem til Danmark lignede meget turen herved. Dog havde vi kun et enkelt stop. Jørn havde udset sig en campingplads lige udenfor Dresden (Lausitz Comfort Camping Dresden). En helt ny istandsat plads. Som bare havde de flotteste swimmingpools vi nogen sinde har set. Så der tog vi også nogle dage. Inden vi kørte hjem det sidste stykke hjem til Danmark. Igen en dejlig sommerferie med Jørn, Jeanette og Katarina. Og ja - vi er begyndt at planlægge den kommende sommerferie.



# Information om klubbladet

Bladet udkommer 3 gange årligt:

1. Omkring årsskiftet
2. Omkring generalforsamlingen
3. Omkring sommerens slutning



Har du et indlæg til bladet. Sender du det bare til en fra bestyrelsen (se adresser på sidste side) og vedhæfter evt. billeder m.v.



**En speciel oplevelse ved midterstævnet på SK Caravan i Odense.**

# Bestyrelsen

## Formand

Karen Marie Iversen  
Egevangen 5  
7200 Grindsted



Tlf.: 75 32 19 11  
Mobil: 21 40 45 58  
Mail: karen-marie.iversen@mail.dk

## Kasserer

Stine Larsen  
Trædrejerporten 67  
2650 Hvidovre



Tlf.: 36 77 79 71  
Mobil: 60 68 78 17  
Mail: stine@dbmail.dk

## Bestyrelsesmedlem

Bo D. Pretzmann  
Halsvej 143, Stae  
9310 Vodskov



Mobil: 42 40 40 84  
Mail: bo@pretzmann.net

## Bestyrelsesmedlem

Hans H. Stilling  
Sjælør Boulevard 125 5.tv.  
2500 Valby



Tlf.: 26 22 84 72  
Mail: hast@webspeed.dk

## Suppleant

Torben B. Jørgensen  
Hans Jægersvænge 22  
2770 Kastrup



Tlf.: 32 50 06 38  
Mail: tojo2@privat.dk

## Suppleant

Vagn Ove Mortensen  
Nygade 10, Thyregod  
7323 Give



Tlf.: 75 73 46 05  
Mobil: 30 23 46 05  
Mail: vagnom@mvb.net